

/SLOW TRAVEL DOOR Avontuurlijk



Sneeuwschoenwandelen is misschien wel een van de meest onderschatte manieren om een landschap écht te leren kennen. Het winterlandschap in Landmannalaugar in IJsland is desolaat en bijzonder spectaculair, met actieve vulkanen, ijsvelden en heetwaterbronnen. Volgend jaar in het voorjaar zet reisorganisatie ZuidERHuis twee achtdaagse sneeuwschoentochten op poten, waarvan er één begeleid wordt door Heidi Hooghe. We laten je alvast proeven van de sfeer.

De verse sneeuw kraakt ritmisch onder mijn voeten als ik in het spoor van mijn elf metgezellen langzaam en met vaste tred de flanken van een helling opklim. We wanen ons in een andere wereld.

SLASH, SLASH, SLASH. SLASH, SLASH, SLASH

Twee dagen geleden liepen we nog in de bewoonde wereld rond in de IJslandse hoofdstad Reykjavik, maar dat lijkt intussen al een verre herinnering. De natuur in dit stuk van IJsland is dan ook van een buitenaardse schoonheid. Landmannalaugar vormt een van de meest indrukwekkende vulkanische gebieden op het eiland. Het behoort tot het natuurreservaat Fjallabak, een enorm actief geothermisch gebied met een oppervlakte van 47.000 hectare en gelegen op zo'n 500 meter boven zeeniveau. De omgeving is bergachtig, gevormd door vulkanen en geothermale activiteit, en bedekt met lava, rivieren en meren. In de winter kun je deze regio enkel te voet verkennen, en verdwijnen alle tekens van menselijk leven uit dit ruwe oerlandschap.

WINTERWANDELEN EN EEN WARM RIVIERBAD

Gisteren bracht een stel krachtige superjeeps ons van Reykjavik naar het Nationaal Park van Landmannalaugar. De route voerde ons een paar uur door de zwarte aswoestijn die zich uitstrekt aan de voet van de Hekla-vulkaan. Een machtig natuurverschijnsel, want de meest actieve vulkaan van IJsland wordt van oudsher door de IJslanders gevreesd. Achttien keer is hij uitgebarsten sinds de kolonisatie van IJsland in 876, altijd was dat met een verwoestende kracht en veel schade tot gevolg. Veel as is er momenteel niet te zien, want de felle winterstormen hebben een dikke laag sneeuw over dit decor uitgestort. In de late namiddag dropten de jeeps ons aan de berghut in de 'Vallei van de Warme rivier'. Een vlag die de lading helemaal dekt: de rivier is wel degelijk warm en iets zegt me dat we daar de volgende dagen geweldig ons voordeel mee zullen doen. De verwarmde berghut die ons 'basiskamp' is voor onze tochten de volgende dagen, is vrij comfortabel maar heel basic ingericht. Toen vertrokken de jeeps, en bleven we heel alleen achter, ver weg van het normale leven.

DE SNEEUW op sneeuwschoenen door IJsland



Voor de eerste keer trokken we onze sneeuwschoenen aan voor een avondlijke wandeling door het winterlandschap, begeleid door een magistrale zonsondergang. De beloning was niet min: het dampende warme water in de rivier, gewoonweg heerlijk om te relaxen en te chillen na deze eerste dag in de wildernis.

DE REVELATIE DIE SNEEUWSCHOENWANDELEN HEET

Wie zelf al een paar keer met sneeuwschoenen op pad is gegaan, zal het beamen: op schoenen door verse sneeuw lopen en de wereld verkennen is niets minder dan een revelatie. Je op sneeuwschoenen een weg banen door ongerepte landschappen brengt je véél dichterbij de natuur dan op skilatten of zelfs crosscountry ski's. Je kunt namelijk zonder al te veel moeite overal komen, en beweegt je in een sneeuwlandschap als een vis in de oceaan. Je volgt nooit gebaande routes, kunt heel vinnig manoeuvreren, en komt zo op plekken die weinig mensen krijgen te zien. Zelfs anno 2017 is dat een heel intense, bijzonder authentieke ervaring. Na een tijdje wordt het een ritueel voor elk van ons: vóór de berghut elke ochtend onze schoenen in plastic sneeuwraketten schuiven, onze stokken vastpakken en op de kaart even het traject bekijken.

ZuidERHuis-gids Heidi is gefascineerd door IJsland in de winter, en komt hier elk jaar naartoe omdat ze mateloos geboeid is door het leren omgaan met verschillende weersomstandigheden en wind, sneeuw en kou. Je kan niet anders dan meegesleept worden in die fascinatie.

OERKRACHTEN AAN HET WERK

De tocht vandaag gaat richting Hrafninnusker, bijgenaamd 'de rotspiek van vulkanisch glas' en een gebied dat volledig wordt gedomineerd door de kleine Torfajökull-ijskap. Het lavaveld bevat veel van het zeldzame obsidiaan, een zwart glasachtig gesteente dat ook vulkanisch glas wordt genoemd. Nog geen vijftien minuten na ons vertrek zitten we al diep in het sneeuwlandschap en banen we ons een weg over ondergesneeuwde lavavelden. Het tapijt onder onze voeten is oogverblindend wit. Af en toe waait er een wolk stuifneeuw op. Het landschap is een echt postkaartplaatje van een desolate schoonheid, met af en toe gestolde vlammenlava die grillig contrasteert met de witte vlakke. Later ontdekken we nog borrelende warmwaterbronnen, met wolken stoom die dampend oprijzen uit de sissende ondergrond. Kleurrijke solfataren, openingen in de aardkorst waar zwavelhoudende dampen uit komen, branden gaten in de sneeuw. Wat een oerkracht! Met sneeuwschoenen houdt bijna niets je tegen. Soms moeten we een paar keer op onze passen terugkeren om een iets betere route over een vulkaanhelling te zoeken. Sneeuwschoenwandelen is constant improviseren, maar zo zie je ook het meest. Elke avond heeft gids Heidi contact met het meteostation, waarna we de definitieve route voor onze wandeling de volgende dag uittekenen. Ik begrijp steeds beter waarom Noorse avonturiers als Roald Amundsen of Fridtjof Nansen zo dol waren op deze manier van reizen. Je hebt vaak het gevoel een echte ontdekkingsreiziger te zijn!

NAAR DE RAND VAN DE KRATER

Landmannalaugar mag dan een vulkanisch gebied zijn, de as zelf krijg je in het voorjaar maar mondjesmaat te zien. Terwijl het hier in de zomer een kleurrijk schouwspel is door de verschillende tinten van het rhyolietgebergte bedekt een dikke sneeuwlaag de asachtige ondergrond. Echt koud is het in het voorjaar wel niet meer, zo tussen de 5 graden boven en 5 graden onder nul. Maar af en toe komt de warmte van de aarde aan de oppervlakte, en zijn stukjes van de vulkaanflanken vrij van sneeuw. Tijdens een volgende dagtocht langs de oevers van het Fróstaðavatn-meer richting Ljótípöllur zien we een enorme krater met roodgekleurde flanken uittorenen boven het landschap. Langzaam banen we ons door de as een weg naar de rand van de krater. Hijgend, want de asachtige ondergrond doet je wegschuiven telkens je een pas zet. Maar de inspanningen lonen de moeite, want even later staan we op de rand waar we een schitterend 360°-uitzicht hebben op de omgeving. Voor ons liggen talrijke gebergtes scherp afgetekend aan de horizon. De volgende dag zien we in Vondugil alweer een onvergetelijk natuurverschijnsel waarvoor IJsland zo beroemd is. We komen bij een plek waar een kleine, gedeeltelijk met ijs bedekte rivier verdwijnt in een groot warm gat in de aarde. Soms raakt het grondwater aan de kook en plots zien we een geiser opspuiten recht voor onze neus. We kijken verbaasd naar het adembenemende spektakel. Ongelooflijk! De IJslanders bedachten zelfs een woord voor het zeldzame fenomeen: 'Lækjargosar' of 'kleine geisers gevoed door rivierwater'. Het zegt veel over hoe dicht de inwoners hier bij de natuur leven.

HET RITME VAN DE AARDE

Zelfs de naam zou zo uit een boek van Tolkien kunnen komen: Brandsgil. De diep uitgesleten kloof is het einddoel van onze laatste dagtrekking. Je hoeft weinig verbeelding te hebben om te beseffen waarom locatiescouts op dit eiland terecht kwamen voor tv-series zoals 'Game of Thrones'.

*"HET LANDSCHAP IS EEN ECHT
POSTKAARTPLAATJE VAN EEN DESOLATE
SCHOONHEID, MET AF EN TOE GESTOLDE
VLAMMENLAVA DIE GRILLIG CONTRASTEERT
MET DE WITTE VLAKTE..."*

Zo'n onwerkelijke landschappen heb ik nog nooit gezien. Hoe dieper we doordringen in het gebergte, hoe vreemder de omgeving die op je netvlies verschijnt. Mij doet het steevast denken aan scènes uit Lord of The Rings, een buitenaardse wereld vol door wind en sneeuw geboetseerde mysterieuze forten en burchten. Tegelijk waait stoom de helling af en kringelen uit hopen en spleten as- en zwaveldampen de lucht in. Er zijn weinig plekken ter wereld waar je zo goed beseft hoezeer onze planeet écht leeft dan op IJsland. ▲





REISWIJZER

Praktisch

ZuiDERHuis IJslandreizen organiseert volgend jaar i.s.m. KBF van 11 tot en met 18 februari en van 1 april tot en met 8 april 2017 deze exclusieve IJslandgroepsreis. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. De begeleiding van de eerste reis wordt verzorgd door Heidi Hooghe.

Het beleven van de fantastische natuur primeert op de prestatie. Een goede conditie is niettemin wenselijk, want elke dag wandel je circa 18 kilometer en zo'n 5 à 7 uur in een bergachtige omgeving. Je draagt sneeuwschoenen tijdens het wandelen, maar je hoeft overdag enkel een dagrugzakje te voorzien. De kans op noorderlicht is reëel.

Accommodatie

5 nachten slaapzakaccommodatie in een verwarmde berghut, eigen slaapzak en handdoek voorzien. Bij de hut stroomt een warmwaterrivier die prima is om 's avonds te baden. In Reykjavik zijn er 2 guesthouse-overnachtingen op basis van tweepersoonskamers met gedeeld sanitair.

Maaltijden

De maaltijden in de berghut worden bereid door je gids samen met de deelnemers. Tijdens de reis proef je de typisch IJslandse producten waaronder zalm, vis en lamsvlees.

Kostprijs

Alles inbegrepen behalve twee maaltijden in Reykjavik. Prijs: vanaf 2390 € / persoon
www.zuiderhuis.be/ijslandreizen-groepsreizen

Het volledige programma vind je op www.zuiderhuis.be. Omwille van het gelimiteerde aantal deelnemers is het aangeraden snel te boeken. Dat kan via het e-mailadres ijslandreizen@zuiderhuis.be (ZuiDERHuis Gent, Charlotte Dousy).

Wat is Landmannalaugar?

Landmannalaugar betekent 'hete bronnen ('laugar') van de mensen uit het gebied Land en is een indrukwekkend wandelgebied in het zuidoosten van IJsland, op 180 kilometer van Reykjavik. Het natuurreservaat is bekend om zijn gesteente uit rhyoliet en dat zorgt in de zomer voor veel gele, rode, bruine en grijsgroene tinten, het resultaat van de vele uitbarstingen met zure lava.