

Aletsch Arena

Zwitserland, Aletsch Arena. Dit is de regio waar ik via Toerisme Zwitserland vier dagen lang op pad ga met David Kestens. Al achttien jaar wandelt David hier met stevige tred door de regio en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Het is hier prachtig vertoeven. 4000-ers als de Allalinhorn van je lijstje schrappen, de grootste gletsjer van de Alpen verkennen, rustig langs de bergflank wandelen met een picknick onderweg, het ligt allemaal binnen handbereik.

GEMOEDELIJKE RIEDERALP

Aangekomen in Mörel, kan je je door gondels omhoog laten voeren richting Riederalp (1925m). Van zodra je de gondel uit bent, wandel je een gemeedelijk dorpje binnen boven op de berg. Inclusief Coop supermarkt, golfterrein en tal van andere (sport)activiteiten. 's Zomers zijn zowel Riederalp, Bettmeralp als Fiescheralp ware wandelparadijzen die je een extra twist kunnen geven door af te dalen met een mountain-kart, een tussenstop te houden in de Bättmer Hitta of jezelf langs laddertjes omhoog te werken in een klettersteig onder de Eggishorn.

Op de Riederalp heb je een aantal hotels, waaronder Berghaus Toni, uitgebaat door Brit en James. Vanuit Berghaus Toni zie je Villa Cassel en de Riederhorn liggen. Hier wandel je zo naartoe, bijvoorbeeld na aankomst als je je benen even wil strekken. Villa Cassel, gebouwd door de Brit Ernest Cassel die graag een zomerresidentie wilde om tot rust te komen, is prachtig gelegen. Na Ernest zijn dood was de villa enkele decennia een hotel. Nu doet het dienst als een educatief centrum, Pro Natura Center Aletsch. Geniet hier van een kruidig kopje thee terwijl je de omgeving in je opneemt. Als je lang genoeg gezeten hebt, sta je vijfendertig minuten later op de Riederhorn (2230m). Vanaf dit topje kan je al een eerste keer prachtig over de vallei uitkijken en als je je ogen goed dichtknijpt een klein streepje van de Aletsch gletsjer bespeuren in de verte.



EINDELOZE WANDELWEGEN

De Aletsch Arena is in totaal zo'n driehonderd kilometer aan wandelwegen rijk. Eén van deze vele paden voert je langs drie viewpoints van de Riederalp naar de Eggishorn. Deze viewpoints bieden een panoramisch zicht op de imposante Aletsch gletsjer.

Interessant qua weer, is dat Wallis omgeven is door vierduizenders. Hierdoor krijgt regenachtig weer weinig kans om in de vallei te raken. Vandaag de dag voor bergsporters een zegen, vroeger voor boeren een vloek. Het was knokken om aan voldoende water te raken. Er werd een netwerk van suonen, houten waterkanalen, aangelegd om water bij de velden te krijgen. Dit leidde tot heel wat conflict aangezien de boeren onderling waterkanalen naar hun eigen veld leidden voor het lageregeleden velden kon bereiken. Nu is van dit alles niks meer merkbaar als je over de alp loopt.

's Ochtends wandel je Riederalp uit richting Moosfluh (2333m), het eerste viewpoint. Waar je bij de Blausee je tenen in het frisse water kan stoppen of met het aanwezige hout een vuurtje aan kan steken voor een barbecue. Een gelegenheid waar veel Zwitsers gretig gebruik van maken. Hierna slingert het pad verder naar de Bettmerhorn. Opnieuw kan je hier, naar believen, in het panoramarestaurant pauzeren voor een warme Caotina of Rivella.

Na dit viewpoint voorbij te zijn, worden de wegmarkeringen wit-blauw-wit, wat duidt op een alpiene pad. Op sommige plaatsen zijn beugels bevestigd die je klauterwerk vergemakkelijken. Je wandelt over het graadje van de Bettmerhorn (2647m) richting het laatste viewpoint bij de Eggishorn (2869m). Hier kan je de gletsjer in zijn volle glorie bewonderen.

Uitzicht helemaal in je opgenomen. Check. Wie nog energie over heeft kan de klettersteig aan deze wandeling vastbreien. Deze duurt tweeënhalf à drie uur (zie pagina 27). Wie verrast wordt door sneeuw en mist, wat nog goed mogelijk is in augustus en september, kan de gondel nemen terug naar de Fiescheralp. Wie graag over de alp naar beneden huppelt, ook mogelijk.

Fiescheralp (2212m) heeft net als Riederalp sfeervolle accommodatie voor wie graag 's avonds de zon achter de bergen ziet verdwijnen en met een uniek uitzicht wil overnachten. Eggishorn is één van de aanwezige hotels, uitgebaat door Ursula en Stefan, die het hotel van zijn vader overnam. Na je wandeling kan je hier neerploffen, in een gezellig houten interieur, voor een warme kop soep en een Walliser teller.

Bergen mogelijkheden. Adembenemende uitkijkpunten.



OVER DE IJSMASSA

Een dag de Aletsch gletsjer op, iets dat je graag van je lijstje wil kunnen schrappen. En dat kan, ook als je enkel wandelervaring hebt. Bergsteigerzentrum Aletsch biedt verschillende toegankelijke dagtochten aan. De dagtocht die ik volg, begint 's ochtends vroeg. Om kwart voor negen wordt iedereen op de Fiescheralp verwacht en ga je met de hele groep de gondel in richting de Eggishorn. De bergführers voorzien ijzertjes voor onder je schoenen (een stevige A/B wandelschoen volstaat), touwen en gordels. Het kan hier 's ochtends goed fris zijn, een muts en handschoenen zijn dus geen overbodige luxe en kunnen ook op de gletsjer van pas komen.

Om bij de gletsjer te raken ben je een uur of drie zoet. In de eerste twee uur daal je, rondom de Eggishorn, af richting de Gletscherstübe (2363m). Hier krijg je tijd om kort iets te drinken en een snack te eten. Overnachten kan hier ook op een Matratzenlager. Hierna duurt het nog ongeveer een uur voor je aan de rand van de gletsjer staat. In dit uur is de kans groot dat je verschillende groepen tegenkomt die vanuit de Konkordiahütte, na een overnachting, in alle vroegte zijn vertrokken. Een twee-daagse tocht zoals deze is dus ook een mogelijkheid.

En dan zet je voet op de ijsmassa, de groep is opgesplitst in twee cordées en schuifelt bij de eerste stappen voorzichtig over het ijs. De onderkant van de gletsjer ligt zo aper dat je er goed op kan stappen zonder ijzerwerk onder je voeten, heel aangenaam. Al wandelend langs helblauwe spalten verken je de gletsjer en een meer dat zich op de gletsjer bevindt. De dag ervoor opgemerkt als een blauwe stip in de ijsmassa, nu een meertje van aanzienlijke grootte. Verder zie je geregeld kleine zwarte puntjes. Geen vuiltjes maar gletsjervlooiën, de mascotte van Aletsch Arena. Dit miniscuule diertje slaat suiker in zijn lichaam op waardoor het de extreme temperaturen in deze omgeving kan overleven.

Voor je het weet sta je op de middenmorene. Een korte pauze en we trekken verder. Strategisch loodst bergführer Killian ons langs een doolhof van spalten. Een aantal mensen van de groep staan voor het eerst in hun leven op de gletsjer en hun mond valt letterlijk een aantal keer open van verbazing. Hier voel je je nietig als mens. De Aletsch gletsjer is drieëntwintig kilometer lang en twee kilometer breed. Voor je gevoel kan je er eindeloos op blijven wandelen.

Na het verlaten van de gletsjer en het opruimen van een nat touw, loopt iedereen op eigen tempo terug naar de Gletscherstübe. Vanaf hier zijn er twee routes om weer bij de Fiescheralp te raken, je kan hier vrij kiezen welke je neemt. In totaal neemt deze dagtocht zo'n acht uur in beslag. Een gevarieerde acht uur over rotstrappen en langs helderblauwe spalten. Dit alles met zicht op iconische 4000-ers.



PANORAMISCH VIERDUIZENDER ZICHT

Wegens sneeuw en mist verplaatsten we de klettersteig in ons programma naar de laatste ochtend. De klettersteig bij de Eggishorn is een topper om na een wandeling je namiddag mee af te sluiten of je ochtend mee te starten. Je vindt hem onder het liftstation van de Eggishorn. Makkelijk bereikbaar en zodra je een blauw peiltje met 'start' ziet, kan de ladder-, kabel- en hangbrugpret beginnen. Gedurende de hele klettersteig heb je een magnifiek panoramisch uitzicht en kom je langs een bankje dat werkelijk waar niet beter geplaatst zou kunnen zijn. Hier kan een bergliefhebber uren zijn ogen uitkijken. Als je stevig doorklautert ben je op tweeënhalf uur rond en zie je een bordje 'Finish'.

Terug aangekomen bij Fiescheralp, kan je over een breed wandelpad, tevens een Winterwanderweg, terugwandelen naar Riederalp in ongeveer twee uur. Aangekomen bij Riederalp sluit ik deze vier zalige dagen af met een laatste lunch. Käseschnitte, die je goed verzadigd voor de rest van de dag, en een glas Walliser wijn.

Zin om te vertrekken? In de bijgevoegde reiswijzer vind je wat meer praktische informatie.

Bedankt aan Toerisme Zwitserland en Aletsch Arena voor een prachtige vier dagen en meer specifiek aan Saar Claeys voor de piekfijne organisatie en aan David Kestens om zijn enthousiasme en kennis over de regio te delen. ▲

REISWIJZER

Beste reisperiode

Je kan eigenlijk het hele jaar door naar Aletsch Arena reizen gezien de brede waaier aan activiteiten. (Winter)wandelen, alpinisme, fietsen, skiën, suppen, etc. is allemaal mogelijk in de regio.

Vervoer

Ik vloog met Swiss richting Zürich en nam hierna de trein (twee keer overstappen) tot in Mörel. Je kan ook met Easyjet of Brussels Airlines richting Genève vliegen en daarna met de trein via een overstap in Brig bij Mörel raken. Of je vierwieler nemen kan uiteraard ook.

Accommodatie

Je kan zowel logeren in het dal als op de Riederalp, Bettmeralp of Fiescheralp, afhankelijk van hoe je je dagen in wil richten. Naast een hotelverblijf kan je hier ook vakantiehuisjes huren.

Nuttige links

www.myswitzerland.com

www.aletscharena.com

www.swisstravelsystem.com

Alle beschreven tochten zijn familievriendelijk en hebben een leuk avontuurlijk kantje.



- Pagina 24: Aletschgletsjer - zomer (© Aletsch Arena)
- Pagina 25: Gletsjertour met zicht op Matterhorn (© Aletsch Arena)
- Pagina 26: Luftseilbahn-Bettmeralp (© Aletsch Arena)
- Pagina 26: Wandeling van de Aletschgletsjer terug naar Fiescheralp (©Pleun Van Looij)
- Pagina 26-27: Kapel Maria-zum-Schnee - Bettmeralp (© Aletsch Arena)
- Pagina 27: sterrenhemel boven Aletschgletsjer (© Aletsch Arena)

