

TEKST: HERMAN BOVEE

# Reinhold Me



“... ‘Als 5-jarige zette ik met het beklimmen van een drieduizender een stap in de wereld van het bergbeklimmen. Ik hoop, als ik honderd jaar ben, dat ik met een drieduizender kan stoppen”

# Messner 70 jaar

In België klinkt zijn naam ons misschien niet allen bekend in de oren, maar in de Duitstalige landen geniet hij des te meer een reputatie als een van de bekendste Europese bergbeklimmers van de twintigste eeuw. Onlangs werd hij zeventig jaar, een goed moment om eens in te zoomen op zijn levensloop en overwinningen.

Reinhold Messner werd op 17 september 1944 geboren in Brixen (Zuid-Tirol, Italië) in een gezin met acht kinderen. Zijn vader was leraar in de dorpschool en zijn moeder hield pluimvee op de boerderij. Na zijn middelbare studies ging hij voor een tijdje naar universiteit van Padua waar hij 'mathemathiek' ging studeren. Maar de bergen riepen hem...

Zijn vader Jozef Messner was een enthousiaste vrijetijdsbergbeklimmer. Hij nam zijn kinderen mee op lichte bergtochten en zo leerden ze van jongs af aan de bergwereld kennen. Toen Reinhold vijf jaar was nam zijn vader Jozef hem en zijn broers mee op de Sass Rigais (3.027m). Dit was voor Reinhold zijn eerste bergtop. Langzaam ondervond hij dat hij zich erg vlot in de bergen kon bewegen en er een ongelooflijke vreugde aan beleefde. Zijn vader was hierbij een strenge en goede leermeester waardoor hij meer en meer moeilijke routes overwon en daardoor steeds zelfzekerder werd.

Als 14-15-jarige beklom hij vijftig toppen per jaar, als 20-jarige werden dat er al honderd! Tussen 1950 en 1960 klom hij uitsluitend in de Dolomieten, maar aan de horizon zag hij nog vele andere bergen die hem aantrokken. In het Ortler-massief ontdekte hij bergen met een andere dimensie en andere ervaringen. Ondertussen las hij veel berggidsen en verhalen van eerste beklimmingen. Ook bracht hij verslag uit van zijn ondernemingen in Alpentijdschriften zoals 'Alpinismus' (nu 'Alpin') en zo begon hij bekendheid te krijgen.

In deze periode opende hij ook zijn eerste eigen routes. Aanvankelijk vooral in het Geislermassief om dan te evolueren naar hoogalpiene toeren in rots en ijs over heel de Alpen. Zijn broers Günther, Helmut en Heindl Messner vergezelden hem hierbij vaak, maar ook Heini Holzer, de kleine schoorsteenveger uit Schenna (hij kwam in december 1973 naar de Belgische Alpenclub met een voorstelling over zijn specialiteit: solo beklimmingen van noordwanden met afdalingen per ski). Ze beklommen de klassieke noordwanden van de Alpen, maar ondernamen ook allerlei andere zomer- en winter-beklimmingen.

foto links en pagina 23: als eerste mens ter wereld volbracht Messner een solobeklimming van een achtduizender, de Nanga Parbat.



Een volgende stap in zijn leven als bergbeklimmer kwam er toen hij in 1969 de uitnodiging van de Österreichischer Alpenverein kreeg om mee deel te nemen aan een expeditie naar de Cordillera Huayhuash in Peru. Daar beklom hij samen met oa. Peter Habeler de 1.300m hoge noordoostwand van de Yerupaja.

Dit opende voor hem de weg naar de Himalaya en Karakorum waar hij, kort opgesomd, de volgende beklimmingen ondernam: Nanga Parbat (8.125m) in 1970, Manaslu (8.163m) in 1972, Gasherbrum I (8.068m) in 1975, Mount Everest (8.848m) in 1978, K2 (8.611m) in 1979, Shisha Pangma (8.046m) in 1981, Kangchenjunga (8.586m), Gasherbrum II (8.035m) en Broad Peak (8.047m) in 1982, Cho Oyu (8.201m) in 1983, Annapurna (8.091m) en Dhaulagiri (8.167m) in 1985, Makalu (8.463m) en ten slotte Lhotse (8.516m) in 1986. Hij beklom alle veertien achtduizenders in zestien jaar tijd!

Hierover schreef hij uitvoerig in zijn boeken en tijdschriften, bracht ook verslag uit via andere media en ging hij op tournee met zijn voordrachten.

Hij kwam voor de eerste keer naar België (Antwerpen) op 14 februari 1973.

Ik citeer bij deze uit mijn boek 'Op weg met de Belgische Alpenclub' (blz. 37): "Na de boeiende voorstelling sloten we de avond af in het cafeetje van de brouwerij 'De Koninck'. Oog in oog te staan met een dergelijke persoonlijkheid maakte grote indruk op mij.

In maart 1987 zal ik hem weer ontmoeten na zijn voordracht in de Koningin Elisabethzaal.

Op 16.12.1978 komt hij weer naar België met zijn diavoordracht 'Everest zonder zuurstof' in het auditorium van General Motors te Antwerpen. Daar begroette ik hem voor het laatst, maar hij wist niet meer wie ik was... .

In april 2003 zag ik hem terug in de grote zaal van het filmfestival van Trente. De show die hij daar bracht zal ik niet snel vergeten: met dia's en film leidde hij de zaal door de geschiedenis van het alpinisme: 'Dit moest hij ook in België tonen..', dacht ik, totdat ik het prijskaartje vernam...!



Zijn naam is niet alleen onafscheidelijk verbonden met zijn spectaculaire beklimmingen van de hoogste bergen van deze wereld, maar zijn 'profiel' gaat veel verder. Ook is hij:

**Kasteelbezitter:** Sinds 1980 is hij eigenaar van Schloss Juval in de Vinschau (Zuid-Tirol). Het is niet alleen zijn woonplaats, maar het herbergt ook talrijke verzamelstukken. Deze vormen het Messners Mountain Museum Juval.

**Wereldreiziger:** Alpinistische en sportieve hoogwaardige prestaties brachten Messner niet alleen in de Alpen en Himalaya maar ook naar andere regionen van onze aarde zoals de Kilimanjaro in Tanzania en de Aconcagua in Argentinië. Hij bedwong de 'Seven Summits', overleefde de Gobi-woestijn en doorkruiste Groenland en Antarctica.

**Familiezens:** Met zijn familie houdt hij zich zoveel mogelijk buiten de openbaarheid. In het leven van Messner spelen zijn vrouw Sabine Stehle, zijn dochters Layla, Magdalene en Anna alsook zijn zoon Simon een grote rol.

**Kweker van yaks:** Al 25 jaar kweekt hij op de alpenweiden rond Sülden yaks. Hun vlees en andere specialiteiten vind je in 'Yak&Yeti', een boerderij die uit de 16e eeuw stamt. Messner werkt aan de restauratie van deze boerderij, met de bedoeling er een restaurant van te maken.

**Stichter en hulpverlener:** Hij ondersteunt vele projecten zoals o.a. een school in het afgelegen Diamirdal in Pakistan. Na de beklimming van de Nanga Parbat in 1970 werd hij door de plaatselijke bevolking gered. Als aandenken aan zijn broer Günther, die daar verongelukte, kreeg de school de naam: 'Günther Mountain School'.

**Mediaster:** Zijn alpiene prestaties en zijn eigen aard van vertellen en discuten hebben hem tot mediaster gemaakt. Hij kan zichzelf goed verkopen en is een veelgevraagde gast. Hij zit nooit verlegen om een markante uitspraak.

**Uitgever:** Niet alleen in de media speelt Reinhold Messner een grote rol maar ook achter de schermen is hij erg aanwezig: hij is auteur van talrijke boeken en van 1982 tot 1984 was hij uitgever van het tijdschrift 'Alpin'. Dat veranderde toen van de naam 'Alpinismus' in 'Alpin'.

**Politicus:** Tientallen jaren heeft hij zich onvermoeid voor de bescherming van het milieu ingezet. Van 1999 tot 2004 was hij in het Europees parlement vertegenwoordiger van de 'Italiaanse Groenen'.

Tot slot een verjaardagswens van Kurt Diemberger, cameraman en eerste beklimmer van Broad Peak (8.047m) en Dhaulagiri (8.167m): Beste Reinhold,

Voor je zeventigste verjaardag wens ik je al het goede en vooral veel geluk met de verwezenlijking van je nieuwe museumplannen. En voor de volgende tien jaar citeer ik een oude wijsheid: 'Zeg niet alles wat je weet, maar weet steeds wat je zegt', een spreuk van Matthias Claudius Servus. Van harte, Kurt.





## noot redactie

### WAAROM MESSNER ZO UNIEK WAS, EN NOG STEEDS IS...

- In 1968 maakte hij de eerstbeklimming van de Sas dla Crusc (Heiligkreuzkofel) in de Fanes-Dolomieten, en klom daarbij voor de eerste keer een 7a-passage in alpiene omstandigheden...op bergschoenen!
- In het Mont Blancgebied spurtte hij in enkele uren, alleen en zonder touw door de Droites noordwand. Dat was in 1969, amper 15 jaar nadat de eerstbeklimmers daarvoor nog drie dagen nodig hadden gehad
- Andere solo-avonturen op heel hoge en heel moeilijke rotswanden volgden, bijvoorbeeld met de 'Philipp-Flamm-route' op de Civetta noordwestwand, ook in 1969
- Het jaar daarna haalde hij, met zijn broer Gunther, voor de eerste keer de top van de Nanga Parba via de Rupalwand. Gunther kwam om bij de afdaling
- Nog eens vernieuwend was hij in 1975, toen hij met de Hidden Peak (ook Gasherbrum I genaamd) voor het eerst een achtduizender volledig in alpiene stijl beklom (zonder vaste tussenkampen, dragers en vaste touwen)
- De wetenschappelijke wereld achtte het onmogelijk, maar in 1978 haalde hij, als eerste mens ter wereld, de top van de Mount Everest zonder gebruik te maken van extra zuurstof
- Nog in dat jaar keerde hij terug naar de Nanga Parbat voor de eerste complete solo beklimming van een achtduizender
- In 1984 stond hij opnieuw op de Mount Everest, alleen, zonder touw, zonder zuurstof en gedeeltelijk via een nieuwe route. Wellicht is dat één van de grootste alpiene prestaties aller tijden
- In 1986 bracht hij zijn bekendste wapenfeit tot een goed einde, toen hij met de Lhotse als afsluiter, als eerste mens ter wereld alle 14 achtduizenders had bedwongen
- De leeftijd van vijftig naderend trok hij, met de taaiheid van een wolf, te voet de Zuidpool over, een zware slee achter zich aan slepend, en recideverde in dat soort ultra-uitdagingen door op zijn zestigste alleen en over een afstand van zo'n tweeduizend kilometer de Gobi-woestijn, de grootste van Azië, te doorkruisen.