

/Focus op les

EEN PARADIJS VOOR ROTSKLIJMERS

Les Calanques is een twintig kilometer lange kuststrook van witte kalkrotsen en hemelsblauw water, gelegen tussen de Zuid-Franse grootstad Marseille en de vissershaven Cassis. Een paradijs voor wandelaars, strandliggers, bootjestoeristen ... en rotsklimmers! Met zo'n 3436 routes (laatst geteld in 2004!) waarvan 2440 sportklim- en 996 avontuurlijke routes, een immense speeltuin voor rotsklimmers. Liefhebbers van multipitch routes kunnen hier hun hartje ophalen. Ook traversées boven de Middellandse zee behoren tot de klassiekers. De topo vind je op via www.topo-calanques.com.

HET TIENDE NATIONALE PARK VAN FRANKRIJK

Ieder jaar trekken de witte kalkrotsen en het turquoise water bijna twee miljoen bezoekers aan. Het gebied dreigde dan ook slachtoffer te worden van haar eigen succes. Beschermende maatregelen drongen zich op. Maar hoe de nood aan natuurbeheer verzoenen met sportieve, toeristische activiteiten en de druk vanuit de grootstad Marseille? Uiteindelijk werd les Calanques op 18 april 2012 uitgeroepen tot het tiende nationale park van Frankrijk. Een unicum, want het gebied omvat zowel mariene, natuurlijke als verstedelijkte regio's.

MONSIEUR MISTRAL

Les Calanques wordt geregeld geteisterd door een ijskoude N-NW wind, de beruchte mistral. Maar als je rekening houdt met de oriëntatie van het klimmassief, kan je gedurende het hele jaar klimmen in het gebied. De lente en de herfst zijn ideaal, hoewel regen niet uitgesloten is. In de winter zijn de mooie dagen talrijk, maar de mistral kan de gevoelstemperatuur aanzienlijk doen dalen. In de zomer is het uiteraard bakken en braden op de rotsen. Tips om de mistral te ontvluchten of de brandende zon te vermijden, vind je steeds in de topo.

EEN STUKJE ROTSKLIMGESCHIEDENIS

Wie Calanques zegt, zegt Gaston Rébuffat en Georges Livanos ('de Griek'). Twee belangrijke namen, niet alleen in de geschiedenis van les Calanques, maar ook in de geschiedenis van het alpinisme. Dankzij de komst van slaghaken in de jaren dertig, openden Rébuffat en Livanos steeds moeilijker routes op de witte kalkrotsen. Deze routes behoren nog steeds tot 'de klassiekers'. Een uitgebreide weergave van deze geschiedenis vind je in het boek "Des rochers et des hommes: 120 ans d'escalade dans les Calanques" van Bernard Vaucher.



PREHISTORISCHE GROTTEN

Al tijdens de oude steentijd was les Calanques bewoond. Dat bewijst onder meer de Cosquer grot, genoemd naar de ontdekker Henri Cosquer in 1985. In deze grot werden 177 prehistorische muurschilderingen gevonden van paarden, katten, bizon, herten, steenbokken, maar ook zehonden, pinguïns en saiga-antilopen! Jammer genoeg kan je de grot niet bezichtigen, ze bevindt zich 37 meter onder het zeeniveau. Driehonderdduizend jaar geleden stond het zeepijl dan ook honderdveertig meter lager dan vandaag.



Calanques:



BOSBRANDGEVAAR

Tijdens de zomermaanden (van 1 juni tot 30 september) kan de toegang tot het gebied gedeeltelijk of zelfs geheel verboden worden. De combinatie van een hevige wind en de verschroeiende temperaturen in de zomer kan immers brand veroorzaken. De laatste grote brand in 2009 vernielde meer dan duizend hectare van het gebied. Je kan de toegankelijkheid van de gebieden nakijken op de website www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Access-aux-Massifs.

GRANDE RANDONNÉE

Niet alleen rotsklimmers, ook wandelaars komen aan hun trekken in les Calanques. Tussen Marseille en Cassis loopt de GR 51 (ter plaatse ook als GR 98 aangeduid). Het totale traject is ruim twintig kilometer lang, maar kan omwille van de moeilijkheidsgraad in verschillende etappes gesplitst worden. De wagen moet je achterlaten op één van de parkings aan de rand van het park. Laat geen waardevolle spullen achter in je auto want het gebied is gevoelig voor inbraken... ▲