

/KRABI

TESKT EN FOTO'S: KENNY VAN HAELEWYN



KRABI

Op Krabi klimmen was een onvergetelijke beleving. Krabi ligt aan de Adamanzee in de provincie Prah Nang en is bezaaid met gigantische kalkrotsen. Railay Bay lijkt mij de uitverkoren plek om eerste klimervaringen op te doen in Azië. Over de gidsen kan ik alleen maar lovend zijn. De club die ons begeleidde was King Climbers. Samen met Tex Climbing School beheren zij de rotsen op Railay.

Normaal gesproken is september niet de ideale periode om Thailand te verkennen. De beste periodes vallen tussen november en april. Maar naar april toe wordt de hitte dan weer een factor die het klimmen harder maakt. Maar, bij uitzondering was september voor ons mild en zelfs gunstig gezind. Alhoewel, we waren een uur op Railay en de eerste regenbui viel uit de lucht. En met een regenbui wil ik zeggen een wolkbreuk waar je geen drie meter ver door kon kijken. Maar, waarom

blijven schuilen als er enthousiasme genoeg is. Je kunt perfect schuilen en eens de regen wat gaat milderden heb je een nieuwe uitdaging: klimmen in de regen. De gidsen hebben er ook niet echt schrik van, dus dat geeft extra motivatie. Poffen is uit den boze, want dat maakt de grepen alleen maar gladder. De meeste aarzeling bij "nat klimmen" ligt bij het plaatsen van de voeten.

Gladde rotsen, nat weer en zand, een rare combinatie. Maar je hoeft uiteraard niet de hele dag in de regen te hangen. Je kan je even gemakkelijk verplaatsen naar een stuk waar de routes meer overhangend zijn of zich onder een overgang bevinden. En zodra de zon er terug doorkomt, droogt alles heel snel op...

Wat me van deze rotsformatie zeker bij blijft, zijn de inconsistente lijnen. Meestal leent het begin van de route zich voor gemakkelijk opstappen, maar plots verzeil je in een stuk met gladde wanden en stalactieten, om nadien terug steile rots met cracks en spleten



THAILAND

Prachtige rotsen in de natuur,
en op Prah Nang Railay Beach,
Routes inconsistent, veranderlijk,
scherpe rots, barsten,
gladde rotsstalagieten, effen vlakken,
mooie onderverhands...

PRAKTISCH

Op mijn vorige reis naar Thailand reden we met de auto naar Krabi, 90 km van Phuket. Krabi staat bekend als rustig gebied met veel natuur. Een schitterende locatie om te klimmen.

In Krabi, een zuidelijke provincie van Thailand, wordt het landschap overheerst door natuurparken met reusachtige staande kalkrotsen. De baaien aan de azuurblauwe Andaman Sea zijn witte stranden en prachtige rotsformaties. Vanuit Krabi Town kun je een longtail nemen naar Railay Beach.

Railay Beach is enkel via boot bereikbaar. Je merkt direct de rustige sfeer die er heerst. Railay Beach East en West liggen op tien minuutjes wandelen van elkaar. Zo klein en gezellig is de baai, die eigenlijk meer op een eilandje lijkt, helemaal afgelegen.

Meer dan 700 routes in deze paradijselijke omgeving. Gemiddeld zijn de routes tussen 6a en 7b maar je vindt er ook extremen tot 8c. Je kunt georganiseerd klimmen in groep (ook voor beginners) of een gids aanspreken. De King Tex Climbing School, opgestart in 1992 door King en Tex. Klimmen is hun leven. Ik zag die kerels makkelijk een route 6 doen op blote voeten.

Waar ik mij niet aan waagde is deep-water solo: van een staande rots op zee, 17m naar beneden duiken. De rots staat tussen Krabi en Phuket bij Phi Phi Island. Dat eilandje heeft de tropische romantiek die we kennen uit de films, maar is op sommige momenten toch wat druk. Toch kun je er ook mooie klimtrips boeken en is het leuk snorkelen.

KING CLIMBERS THAILAND ROUTE GUIDE BOOK.

Somporn Suebheit, de King brengt een gids uit met topo's en kaarten over heel Thailand. Je leest er reisadvies, nuttige adressen en zelfs een woordenlijstje Thais.

Zeker eens nakijken op www.railay.com

door te klimmen, waar je nergens goede voetgrepen vindt. Dit alles in eenzelfde route. Dat maakt het klimmen enerzijds erg leuk, maar maakt het anderzijds tot een uitdaging. Boulderders zouden zich ook amuseren.

Routes zijn gemiddeld tussen de twintig en dertig meter en voorzien van titanium-zekeringspunten. En, niet te vergeten, de "lovely view" krijg je er extra bij! Je klimt er op het strand van een prachtig eiland, maar zelfs in zee staan rotsen die te beklimmen zijn. De "deep-water-solo-tochten" brengen u naar een plek waar je kan soloklimmen boven water. Het is de bedoeling dat je - eens de top bereikt - in het water duikt, en dit van op een hoogte van 20m! Absoluut belangrijk is, zeker te zijn dat het een plek is waar dat kan. In onze groep zat een Amerikaanse cowboy die door de gids nipt op tijd gestopt kon worden. De stakker negeerde het waarschuwbord en was bijna recht op een koraalrif gesprongen.