

Alpinisme, tourskiën, ijsklim ...in Afrika!



Na zes maanden voorbereiden en aftellen is het eindelijk zover, zaterdag 31 januari komen we met twintig enthousiastelingen aan op de luchthaven van Charleroi. Plan van de week: richting de Hoge Atlas trekken om daar een aantal toffe topjes te beklimmen!

DAG 1 België 0 meter – Marrakesh 465 meter

In Marrakesh aangekomen stuiten we al meteen op een andere mentaliteit dan wat we in Europa gewoon zijn. Zo staan we welgeteld anderhalf uur aan te schuiven voor we het land daadwerkelijk binnen mogen. Uiteindelijk mogen we het land binnen, en niet onbelangrijk, ons technisch materiaal ook. We hebben namelijk ijsbijlen, stijgijsers, ijschroeven, touwen, drie paar ski's, een snowboard enzovoort mee. Dit materiaal meenemen, verloopt erg vlot. Buiten de ski's en het snowboard kan alles met de gewone bagage zonder meerkost mee. Aangezien in Marokko met dirhams betaald wordt, wisselen we op de luchthaven van Marrakesh onze euro's in: 7000 euro wisselen in briefjes van 100 dirham die ongeveer tien euro waard zijn... we hebben moeite om al deze briefjes discreet weg te stoppen.

Vanop de luchthaven nemen we de bus richting Djemaa el Fna, het centrale plein van Marrakesh. Daar hebben we veel bekijks wanneer we met onze alpiene spullen het plein oversteken. We worden heel vriendelijk ontvangen in de Riad die we op voorhand hebben geboekt. Daarna eten we snel iets, ontdekken kort de stad en kruipen op tijd ons bed in. In Marokko is het een uur vroeger dan in België en de wekker staat vroeg.

DAG 2 Marrakesh 465 meter – Imlil 1700 meter – Refuge Toubkal 3128 meter

's Morgens vertrekken we met twee minibuses naar Imlil, het laatste dorpje in de vallei dat met de wagen bereikbaar is. Rond 11 uur kunnen we eindelijk beginnen aan onze klim. Het doel is Refuge Toubkal die 1500 meter hoger ligt. Om de gekwetste enkel van Jan te sparen na een ochtendlijke misstap op de trap van onze Riad – en om de lokale economie te steunen – gaan hij en zijn bagage met een ezel naar boven tot aan de sneeuwgrens.



trekking / bergbeklimmen

men en pisteskiën...



*"JAN GAAT TE VOET VERDER, MET EEN DRAGER
DIE ZIJN RUGZAK MEE NAAR BOVEN NEEMT.
VERSTUIKTE ENKEL OF NIET, JAN IS NA TWEE
UUR ALS EERSTE AANGEKOMEN..."*

aar genieten we in het zalige zonnetje nog van een heerlijke versgeperste sinaasappelsap en vervolgen onze klim naar de Refuge. De ezel wordt achtergelaten en een drager ingeschakeld. Verstuipte enkel of niet, Jan is twee uur later als eerste in de hut. De rest van de groep volgt goed. Eens aangekomen kunnen we genieten van een deugddoend glas Marokkaanse thee, eens iets anders in een berghut! Ook hier toveren de gastvrije mensen iedere avond een tajine of iets dergelijks op tafel. Geweldig zo op 3200 meter in de Hoge Atlas!

DAG 3 Ras-n-Ouanoukrim 4083 meter

Tijd voor de eerste top vandaag! Met een groepje van zeventien (enkelingen verkiezen een dag rust om te bekomen van de aanloopdag) vertrekken we richting de eerste 4000-er van de week: de Ras-n-Ouanoukrim. We splitsen ons op in twee groepen: de helft gaat via een couloir (Couloir NE) naar boven en de andere via de normaalroute.

Marie en Jonas beklimmen hun eerste 4000-er. Tijdens de afdaling kunnen onze boarder en skiërs zich uitleven. Eindelijk genieten na al dat materiaal te hebben meegezeuld!

DAG 4 Col Afella, Afella North Summit 4040 meter en ijsklommen

De volgende dag hebben we verschillende mogelijkheden. Team 1 had toffe ijswatervallen gespot en gaat enkele topropes installeren. Zo kan iedereen die wil in de namiddag kennismaken met ijsklommen. De rest vertrekt richting de Tizi Afella (3850 meter, 'tizi' betekent col), sommigen met toerski's, anderen te voet. We bereiken samen de col en nemen onze tijd om te genieten van de prachtige uitzichten. Eén groepje gaat door met als doel de North Summit van Afella (4040 meter). De rest daalt af. Het was voor de toerskiërs en boarder echt een prachtafdaling! Daarna proeven enkelen van het ijsklommen, iedereen is enthousiast! Ondertussen bereikt Team Afella via een mooie route de noordtop, met onder andere Jan, die niet al te veel last meer heeft van zijn enkel. Het afdalen gebeurt met touwconstructies en leuke glijbaantjes. Iedereen is 's avonds weer herenigd in de hut en heeft echt een topdag achter de rug!

DAG 5 Jbel Toubkal 4167 meter

Dan breekt D-Day aan: het doel is om vandaag de hoogste berg van Noord-Afrika te beklimmen, de Jbel Toubkal (4167 meter). De wekker staat vroeg, maar iedereen heeft er zin in. Buiten merken we al gauw dat er een hele felle wind staat die dag. Maar dat zal ons niet tegenhouden, wij gaan die berg op! Zo gezegd, zo gedaan, in verschillende groepjes aangepast aan ieders tempo beginnen we aan de beklimming. Het plan om met ski's te stijgen, wordt al gauw opgeborgen wegens te veel wind en te ijzige sneeuw. Af en toe hebben we het gevoel gezandstraald te worden door de combinatie van sneeuw en wind. Iedereen is heel blij zijn piolet bij te hebben. Deze kunnen we vaak gebruiken om in de grond te boren als houvast tegen de snijdende wind, zeker op de topgraat, waar het spoor nogal dicht bij een afgrond loopt. De eersten bereiken de top en dalen gauw terug af, op hun terugweg moedigen ze de rest aan! Terug in de hut is iedereen zwaar vermoeid: het zandstralen en een gevoelstemperatuur van ongeveer min twintig graden hebben hun tol geëist. We worden door de huttenwaarden verwend met een lekker vieruurtje. Zo brengen we een gezellige namiddag door bij het haardvuur. Dan breekt onze laatste avond in de hut aan: een laatste keer smullen van couscous en linzensoep.

DAG 6 Afdalen richting Imlil

Opnieuw splitsen we ons op in drie groepen. Sommige 'diehards' hebben namelijk een alternatieve afdaalroute uitgestippeld via een vallei parallel aan diegene waardoor we naar boven zijn geklommen. Ze hebben nog een stevige tocht voor de boeg en vertrekken dan ook voor dag en dauw. Sommigen gaan nog even ijsklommen en dalen dan met de rest via de dezelfde route terug af naar Imlil. Dit typeert ook echt onze trip: elke avond bekijken we de kaarten en topo's en overlopen we de mogelijkheden voor de dag erna. Iedereen bedenkt waar hij/zij zin in heeft en zo vormen we telkens andere groepjes die er samen op uit trekken. Aan het einde van de week heeft dan ook iedereen het gevoel dat hij/zij alles uit zijn trip in de Hoge Atlas heeft gehaald. Iedereen heeft zich op zijn/haar niveau in de bergen uitgeleefd.

Eens in Imlil aangekomen, staan onze twee minibusjes daar weer. Met een prachtige zonsondergang en een feestelijk wolkendek verlaten we deze prachtige regio. We rijden naar Oukaimeden, het grootste skigebied van Afrika. Via spectaculaire baantjes rijden de busjes tot voor de deur van de CAF-refuge in Oukaimeden. Een warme douche, wifi, verwarming,...



Bij het avondeten kunnen we zelfs wijn bestellen! Al azen we allemaal op de enige – de laatste – fles rode wijn... Rosé dan maar!

DAG 7 Oukaimeden

Voor de laatste dag in de bergen staat een dagje alpien skiën in Afrika op het programma, omdat het kan. Het blijkt die week net vakantie te zijn voor de Marokkanen, dus er was gezellig veel volk! We halen onze ski's en snowboards op in een vrij Westerse verhuurwinkel en trekken naar de pistes. Daar is het op en top lokale folklore: ezeltjes lopen af en aan, verhuurders prijzen hun ski's en skipakken van de jaren tachtig aan, verkopers bieden je allerlei lekkers aan, ... Iedereen beleeft veel plezier op allerhande sleetjes, echt de moeite waard! Twee sleepliften en een zetellift zijn in werking, de skipret kan beginnen!

Helaas komt een van de skiërs ongelukkig ten val en haar schouder blijkt uit de kom. Zo maakten we ook eens kennis met de Marokkaanse hulpdiensten. De dichtstbijzijnde dokter? In Marrakesh, op twee uur rijden. De team spirit zit goed en onze medisch geschoolde mensen rijden mee naar het ziekenhuis. Wanneer de rest van de groep enkele uren later aankomt in Marrakesh, zit het hospitaal-team reeds op een terrasje aan de Djemaa al Fna. We genieten van de sfeer op het plein en snoepen allerlei lekkers. We sluiten de avond af in een Marokkaanse disco.



"AANGEKOMEN IN HET SKIGEBIED IS HET OP EN TOP LOKALE FOLKLORE! EZELTJES LOPEN AF EN AAN, VERHUURDERS STAAN AAN DE RAND VAN DE SNEEUW HUN SKI'S EN SKIPAKKEN VAN DE JAREN TACHTIG TE VERHUREN,..."

DAG 8 Chillen in Marrakesh

Het is alweer de laatste dag... We hebben nog tot ongeveer 15 uur om van de stad te genieten. Een deel laat zich verleiden tot een heerlijke hammam met of zonder deugddoende massage. Deze keer komen we niet met spierpijn naar huis na een weekje in de bergen! We shoppen nog wat souvenirs in de souks, drinken een laatste vers geperste sinaasappelsap en dan is het tijd om naar huis te vertrekken. Een ALPUA-trip is niet compleet zonder een afsluitend pintje op de Dageraadplaats in Antwerpen, waarna iedereen helemaal gelukkig weer huiswaarts keert. We kijken nu al uit naar onze volgende trip!

Graag willen we onze sponser De Kampeerder – K2 via deze weg bedanken voor al het (technisch) materiaal!

PERIODE

Eerste week van Februari.

Wie een volledige week wil toerskiën wacht beter tot Maart.

VERBLIJFPLAATSEN

- Marrakesh: 'Riad Chennaoui', online reserveren, 10 euro p/p, p/n.
- Refuge du Toubkal (privé): online reserveren, 32 euro p/p p/n, half pension. Enkele liters muntthee per dag inbegrepen
- Refuge Oukaïmeden (CAF): online reserveren, 27 euro p/p p/n met ledenkorting, half pension

VERVOER

- Bus luchthaven – Marrakesh: 5 euro retourticket
- Minibus Marrakesh – Imlil – Oukaïmeden – Marrakesh: gereserveerd via Refuge du Toubkal, prijs overeen te komen

LITERATUUR

- "Mountaineering in the Moroccan High Atlas" van Ciccerone Guides
- Kaart "Toubkal en Marrakesh" (1:50.000) van uitgeverij Cordée
- Kaarten aangevuld met een selectie van sketches/ routebeschrijvingen online

KOSTPRIJS

- 160 € vlucht met Ryanair incl. bagage
- 350 € onkosten ter plaatse, incl. genereuze fooien

Kortom een betaalbare reis in een exotische omgeving!

Scan de QR-code met jouw smartphone en bekijk een video van de beklimming van de Jbel Toubkal : "Winderige condities op de flanken van Jbel Toubkal" (youtube).

