

/ANNAPURNA



NEPAL: BIJNA VIJFMAAL GROTER DAN BELGIË, MAAR OP DE WERELDKAART MOEILIJK TE SPOTTEN TUSSEN DE AZIATISCHE REUZEN CHINA EN INDIA. EEN ONTWIKKELINGSLAND, OOK, EN KREUNEND ONDER HET POLITIEKE PROFITARIAAT EN DE ECONOMISCHE AFHANKELIJKHEID VAN INDIA.

MAAR ONDANKS ALLE PROBLEMEN EEN TROTS VOLK. EN VOORAL TROTS OP DE NATUUR. "BLESSED BY NATURE" LEZEN WE TERWIJL WE GEDULDIG WACHTEN AAN HET VISUMKANTOORTJE IN DE LUCHTHAVEN VAN KATHMANDU, DE HOOFDSTAD. EN DAT IS NIET OVERDREVEN: NEPAL BESCHIKT OVER EEN UNIEKE BIODIVERSITEIT, EN BOVENDIEN LIGGEN ACHT VAN DE TIEN 'S WERELDS HOOGSTE BERGTOPPEN IN DIT LAND.

NA ENKELE DAGEN IN KATHMANDU RICHTEN WE ONS OP HET VOORNAAMSTE REISDOEL: EEN BERGWANDELING IN ANNAPURNA. DE HOOGSTE BERG IN DIT MASSIEF IS ANNAPURNA I, 8094 METER HOOG EN DE EERSTE ACHTUIZENDER DIE DE MENSHEID, MET NAME MAURICE HERZOG EN LOUIS LACHENAL, IN 1950 WIST TE BEDWINGEN.

ANNAPURNA I HEEFT EEN STERFTECIJFER VAN 41 % EN WORDT ALS DE MEEST DODELIJKE BERG TER WERELD BESTEMPELD. OM HET BEZORGDE THUISFRONT NIET TE VERONTRUSTEN OPTEREN WE VOOR EEN MEER BESCHIEDEN AMBITIE: EEN TREKKING NAAR ANNAPURNA BASECAMP (4150 M.), KORTWEG ABC.

TOM DE CLERCK / ANNELEEN DE VIS / LIESELOT GOETHALS

We ontmoeten Asta, onze gids, in het prachtige Bhaktapur en rijden met de toeristenbus naar Pokhara. De volgende dag brengt het plaatselijke vervoer ons naar Naya Pul. Dit dorpje ligt 1070 meter boven de zeespiegel en is het vertrekpunt van de trekking. We trachten in vier dagen ABC te bereiken.



a

Op de eerste dag volgen we de rivier en bereiken de lodge van Jhinu na een lastige eindklim tot 1780 meter. We leren snel meer over de denkwijze van Nepalezen in de bergen. Zo is een weg met een beperkt stijgingspercentage "flat", behoort miezerregen tot de categorie "dry weather", en worden sportschoenen van bedenkelijke makelij als "hiking shoes" gecatalogeerd. Alles is relatief dus.

De moeilijkste dag is de tweede. De weg naar Chomrong is een vrij zware klim met een schier oneindig aantal stenen trappen. Na enige recuperatietijd wandelen we naar beneden, en daarna opnieuw steil naar boven. Overnachten doen we in Bamboo (2345 m.).

De volgende dag trekken we naar Deurali (3200 m.). "Less steep", garandeert onze gids. Dat klopt, en we bereiken ons doel zonder veel problemen. In de lodge verbreederen we met onze Nepalese, Duitse, Oostenrijkse en Amerikaanse vrienden.





Het landschap is ondertussen grondig veranderd: bijna geen bomen meer, het panorama is grauwer geworden en straalt een weemoedige tristesse uit. Minder De Gouw van The Hobbits en meer Mordor van Sauron dus, maar gelukkig is onze gids langs de bergen wél te vertrouwen en vrolijken de lieflijke watervalletjes en diverse fauna en flora de omgeving op. Verder valt het weer mee, zodat we van een adembenemend uitzicht op pieken van meer dan 7000 meter kunnen genieten.

De trekking van Deurali naar ABC op dag vier is de apotheose. Bijna 1000 meter overbruggen boven 3000 meter is echter veel. Onze gids relativiteert dit: "we climb gradually, no problem". Toch loert de hoogteziekte om de hoek. Een betere optie, achteraf gezien, is overnachten in MBC (3700 m.), en 's morgens heel vroeg naar ABC trekken om de zon te zien rijzen boven de Annapurna Mountain Range. De zon zien we helaas niet veel op ABC, maar omringd worden door deze imposante bergen is hoe dan ook een onvergetelijke ervaring.





Na de overnachting en ontbijt in de hut van ABC keren we terug. We volgen dezelfde route tot Chomrong, en opteren vervolgens voor een terugweg via Landruk naar Dhampus. Een moeilijke keuze, want ook een trekking naar Poonhill, met het prachtige uitzichtpunt, is volgens onze reisgids meer dan de moeite waard.

Op weg naar Dhampus passeren we langs meer authentieke en minder op toeristische leest geschoeide dorpjes. We maken kennis met het échte leven in de bergen, en dat is fascinerend, maar ook veelal inriest. Velen verkiezen het solitaire bestaan echter boven een leven in de vervuilde en drukke steden.

Na zeven dagen in Annapurna (één dag minder dan gepland) nemen we in Pokhara, na uitwisseling van e-mailadressen, afscheid van onze gids. Uit het oog, uit het hart? De toekomst zal het uitwijzen. Wij plaatsen alvast een terugkeer naar Nepal op onze to-do-lijst voor de komende jaren.



PRAKTISCH

TREKKEN NAAR ANNAPURNA BASECAMP IS ...

SNEL GEREGELD: een trekking naar Annapurna Basecamp vastleggen vereist weinig voorbereiding. In Kathmandu is een wildgroei aan "Trekking Companies" die toeristen met open armen ontvangen. Vooraf reserveren is niet noodzakelijk, zij regelen de trekking permit, gids, dragers, accommodatie en verplaatsing ter plaatse. Betreffende de verplaatsing: de busrit van Kathmandu naar Pokhara duurt ongeveer 6 uren, dus reizen met de rustige toeristenbus, in plaats van met het lokale busvervoer, is aan te raden. Behalve voor liefhebbers van luide Bollywoodfilms en foute Nepalese dansmuziek, uiteraard.

GOEDKOOP: de prijs is op zijn zachtst gezegd democratisch. Een richtprijs: wij betaalden ongeveer 330 EUR per persoon voor een trekking van 8 à 9 dagen met één gids. Dit pakket was "all inclusive", enkel de aankoop van drank in lodges die zich hoger dan 2500 meter bevinden en de fooi voor de gids (ongeveer 10%) waren niet inbegrepen. Een fooi wordt trouwens sterk geapprecieerd en biedt de zekerheid dat ook gidsen en dragers voor hun inspanningen beloond worden.

LAAGDREMPELIG: in principe volstaat een goede basisconditie en voldoende recuperatievermogen. De route naar Basecamp is duidelijk aangeduid en goed begaanbaar. Regen, wind en sneeuw kunnen de tocht echter wel bemoeilijken. Verder kan de bagage beperkt worden: overnachten, eten en drinken is mogelijk in de lodges langs de route. Dragers maken het trekkerleven nog gemakkelijker, een mogelijkheid waarvan opvallend veel wandelaars gebruik maken.

MOGELIJK IN HERFST EN LENTE: volgens onze gids zijn de beste maanden: oktober, november, maart en april. De kans op moeilijke weersomstandigheden is dan het kleinst. Bovendien is het dan overdag aangenaam warm, en 's nachts niet extreem koud. De lucht is vrijwel altijd helder, en dat levert prachtige vergezichten en panorama's op.

GEMAKKELIJK TE COMBINEREN MET...: een bezoek aan de tempels in de hoofdstad Kathmandu (een must-do!), mountainbiken in de vallei, rafting op de Trishuli of een bezoek aan het Nationaal Park in Chitwan. Voor diegenen die ervan dromen om ooit oog in oog te staan met een nijlpaard is Chitwan een aanrader.