

VOETAEDRUK

Vreemd gespuis in het steengruis

TEKST: LUC VANDENBOSCH
FOTO'S: KBF EN NATAGORA

OM HET MET DE WOORDEN VAN DE GOEDZAKKIGE OBELIX TE ZEGGEN: "RARE JONGENS, DIE ROMEINEN." GA IK NU OVER STRIPS SCHRIJVEN? OF OVER ROMEINEN? NO SIR,...!

DIT ARTIKEL GAAT OVER NAMEN IN DE NATUUR, DIE JULLIE GEGARANDEERD OP HET VERKEERDE BEEN ZETTEN.

'WHAT'S IN A NAME' VOOR KLIMLIEFHEBBERS ALS HET WARE. LAAT JULLIE OP SLEPTOUW NEMEN VOOR EEN ONTMOETING MET EEN TRIPMADAM, EEN BLEEK BOSVOGELTJE EN EEN SPAANSE VLAG.

TRIPMADAM

Inderdaad, de Tripmadam (*Sedum rupestre* L. of *Sedum reflexum* L.) heeft een Franse pedigree. In Les rochers des demoiselles en Le Rocher du Castel vinden jullie dit vetplantje op zonbeschenen rotsrichels en in de zoom van stenige toegangspaden. En zeggen dat ik voor haar nog op bedevaart trok naar de Argonne, de groene schatkamer in het noordoosten van Frankrijk. Mijn dagboek vermeldt op 20.05.04: "onder wakende wolken het compacte kluwen van de Tripmadam gelokaliseerd in de kalkgroeve van Chémery-sur-Bar, waarvan de ingang enkel via een op een steile en rotsachtige helling gelegen kalkgrasland te bereiken is"... Wist ik toen veel welk energiefabriekje in dit miniatuurplantje schuilging. Neem nu de krioelende stengeltjes bekroond met citroengele bloemetjes, die slechts bloeien van juni tot augustus. Kwestie van niet nodeloos energie op te pompen. Verder, haar glanzende, scheepvormige blaadjes die dienst doen als waterreservoirtjes in tijden van droogte. Om tenslotte, door matjes te vormen tussen de kiezels en zich klein te maken, weerstand te bieden aan de gure wind en de barre koude.

BLEEK BOSVOGELTJE

Over nu naar een andere warmte- en kalkminnaar, het Bleek bosvogeltje (*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce), doordrongen van zijn vedettestatus van orchidee. Hij torent soeverein uit boven de kruidlaag van het beukenbos. Hij heeft zijn naam niet gestolen. Tijdens de maanden mei en juni klauteren de geligwitte bloemetjes op elkaar als vogeljongen met opengesperde bekjes en roodaangelopen keeltjes. Tenminste, als de weergoden hem gunstig gezind zijn, d.w.z. hij houdt van een natje en een droogje. De rest van de zomer dient hij te pronken met zijn groengele bladeren waarmee hij zich omgordt als een heer van stand. Hij getuigt daarenboven van een sterk staaltje van zelforganisatie: hij bevrucht namelijk zichzelf. Waar ik nog een pelgrimstocht diende te ondernemen naar de kalkgroeve van Chémery-sur-Bar in de Argonne begeleid door de natuurnerds van Natuurpunt Hasselt (zie ook hierboven), zullen jullie in gestrekte draf naar Les rochers des demoiselles, en meer bepaald, naar het bos ten noorden van het deelmassief Gems of naar Le Rocher du Castel snellen. Op het geëigende tijdstip weliswaar. Poepsimpel, toch.

SPAANSE VLAG

Even kijken of de vlag nog steeds de lading dekt. Portugal, 2004, Serra da Lousa, het ruige hinterland van Coimbra. De eerste schreden van een vierdaagse voettocht door berg en dal. Een waanzinnig gestileerde vlinder, in zwart rokkostuum met smetteloos wit hemd kruist mijn pad. En als hij zijn vleugels openschuift, verschijnt een keurige oranje rode gilet met zwarte zakjes. De Spaanse vlag (*Euplagia quadripunctaria* Poda) is een mot (ochot, hoe onbeleefd, een nachtvlinder, dus) die ook tijdens de dag rondfladdert. Noblesse oblige, de spanwijdte van zijn vleugels bedraagt 6 cm. 2004 wordt algemeen beschouwd als een kanteljaar, want sindsdien is hij vooral in Wallonië in opmars. Met wat geluk komen jullie hem tegen in juli en augustus. Opgelet, hij is een laatslaper, hij vliegt vooral in de middag. De Spaanse vlag is verzot op kruidachtige planten als koninginnenkruid, brandnetel, dovenetel, weegbree en hondsdraf.



BLEEK BOSVOGELTJE



TRIPMADAM

HERINNER JE DE HEERLIJKE BEKENTENIS VAN JULIA AAN ROMEO:
"WHAT'S IN A NAME? THAT WHICH WE CALL A ROSE... BY ANY OTHER NAME WOULD SMELL AS SWEET."
DE NAAM DOET ER NIET TOE, ALS JE MAAR DE ONDERLIGGENDE SCHOONHEID ERVAART.
ZEG DAT SHAKESPEARE HET GEZEGD HEEFT...



SPAANSE VLAG